

**...Met charme van weleer**

In vroeger tijden genoten ze aanzien in hun leefgemeenschap, dorp of stad. Het huis van de dokter, de advocaat of notaris was er een waar je met groot respect passeerde, want welk een kennis en wijsheid ging daar niet schuil achter de voordeur! Later associeerde men het vak en de werkzaamheden van een notaris veelal met taaië materie, alinea's vol kleine lettertjes en onbegrijpelijke taal voor gewone onderdanen. Wie het kantoor van notaris Ralph Dietz aan de Hertogsingel binnenstapt, mag al deze stereotypen op slag vergeten. Want niets herinnert aan het beeld van donkere kantoren waar wetboeken en andere juridische naslagwerken in massieve kasten de wanden sieren en bezoekers intimideren of onzeker maken.

Modern, transparant, licht en gastvrij, zo oogt de eerste vrije notarisvestiging van Maastricht. Want Ralph Dietz was indertijd in 2005 de eerste "vrije" notaris in de stad sinds het ambt in 1999 de status van vrij ondernemerschap verkreeg. In zijn nog jonge praktijk wordt hij bijgestaan door een juriste, een notarislerk en twee administratief medewerkers.

Zijn belangstelling voor het vak is niet toevallig ontstaan. "Mijn vader was notaris in Roermond en ik was van kleins af aan bij zijn praktijk betrokken. In de schoolvakanties hielp ik hem altijd en het werd al gauw duidelijk dat ook ik graag het notarisambt wilde uitoefenen." Na zijn studie in Leiden werkte Ralph Dietz meer dan tien jaar als kandidaat-notaris in zowel Venlo als Maastricht, totdat hij het tijd vond om het op eigen kracht te proberen. "Als kandidaat-notaris is het maar afwachten of je de zittende notaris van het kantoor zult opvolgen en na zoveel jaren was ik toe aan een nieuwe uitdaging qua werkzaamheden. Ik diende een verzoek in om als notaris benoemd te worden en stelde een helder



ondernemingsplan op. Ik koos Maastricht als standplaats omdat ik er al zo'n twaalf jaar werkervaring had opgedaan en hier ook al mijn contacten heb."

Een van de pijlers waarop deze notarispraktijk rust, is het persoonlijk contact met mensen. De ambtelijke taal in de diverse notariële aktes is standaard en niet te wijzigen, de notaris kan dit echter overbruggen door de letter van de wet in eenvoudige woorden te vertalen. En dat is precies wat notaris Ralph Dietz voor zijn cliënten doet. "Het is ook wat ik me uit mijn jeugd herinner" vertelt hij, "als ik mijn vader aan het werk zag en hoe hij met de mensen omging. Dat wil ik in mijn eigen praktijk ook uitdragen. Als notaris ben je betrokken bij verschillende fasen in een leven, vaak zijn het de leuke momenten zoals het kopen van een huis, een huwelijk, een samenlevingscontract. Dan heb je ook een voorlichtende taak, je wijst mensen op de gevolgen van bijvoorbeeld een aankoop, de verplichtingen die daaraan verbonden zijn en de wettelijke aansprakelijkheid."

Ralph Dietz werkt niet alleen met particulieren, ook kleine ondernemers en bedrijven uit het MKB vinden hun weg naar zijn notarispraktijk. Dat kan de oprichting van BV's en andere vennootschapsvormen betreffen, wijzigingen in statuten aanbrenge of startende ondernemers begeleiden. Ook hier staat het persoonlijk contact met de mensen centraal, met als toegevoegde waarde dat Ralph Dietz als "ervaringsdeskundige" waar het een beginnend ondernemer betreft, duidelijk voeling heeft met de belevingswereld van zijn cliënt.

Voor zijn gevoel is zijn praktijk nog in de opbouw fase, maar heeft hij duidelijk zijn eigen draai gevonden. "Ik hoop het notariaat op een moderne en eigentijdse manier te benaderen door met de tijd mee te gaan qua digitalisering en snelheid, maar ik wil ook de ouderwetse opzet van een eenmanskantoor zoals ik bij mijn vader zag, in ere houden. Dat beetje meer kunnen leveren zodat de mensen tevreden zijn over je dienstverlening."